

1. Delhi
2. Mindawa
3. Birkaner
4. Jeselmer
5. Osian

6. Jodphur
7. Rohet
8. Rankapur
9. Udiapur
10. Eklingji

11. Puskar
12. Jaipur
13. Fataphur
14. Agra
15. Varanasi



N
O
C
G



INDIA

2013



INDIA



India Rajasthan





HOTEL Vikram
KING ROAD, LAURENT NAGAR, NEW DELHI - 110024
PHONE: +91-11-4661 2182 / +91-11-4661 2183
www.vikramhotels.com

We bezochten de enige modder vest in het oude deel van de stad lief. Een goed complex oppervlakken uit rode steen. Het biedt ruimte aan 20000 gelovigen. Daarna via de smalle straatjes langs de lange vestingmuur naar een besproefplaats of eigenlijk een plein dat gebouwd is ter nagedachtenis van de marathoen van deze streek in de 17de eeuw. De Taj Mahal was 20 jaar later gebouwd is hierdoor geïnspireerd. De tuinen en de water fonteinen zorgen voor de opluchting waar geen toeristen zijn voor rust. De tijd verft me dat nodig gebouwd was dit een bijzonder plek was voor de adelige families. En later het ook werd gebruikt voor de hoge officieren van het Engelse bezettingsleger. Middels een rondrit door New Delhi, omgelegd door de Engelsen met zijn brede straten en statige landhuis rijden we via Onderweg langs de herinneringsplaats van de overleden Indische soldaten tijdens de eerste wereldoorlog waar het gebouwen complex waar de regering is gehuisvest en waarop de plaats was van de enige repering.





6 Delhi *queensroad*





Humayan's Tombe.

Gebouwd in de 16de eeuw door
de vrouw van Haji Begum.
De machthebber van deze streek.

In stijl van Mongoolse
architectuur, in rood zandsteen
en wit marmer.





10 **Delhi** *Mausoleum*

12 Delhi Qutab Minar



70 meter hoog uit de 12de eeuw





Aan komen in het met smalle straten gebouwd middeleeuwse dorpje wordt het duidelijk dat hier de tijd even heeft stilgestaan. In het oude stadje was in de 17de eeuw een belangrijke handelsroute was overnacht ik het kasteel van de sultan. Het kasteel ligt midden in de oude stadskern wat met een stijve klinkerweg naar boven gaat waarbij de poort wordt bewaakt door twee mannen met enorme snorren en een tulband op hun hoofd.

Een wandeling door het stadje waar ik meerdere havelis heb bezocht. Deze woningen bestaan uit drie middenterrain met elk een eigen deel. Het eerste deel was de openbare ruimte waar de Maroja zat en waar de handelsreiziger hun tol betaalde. Plus op hetzelfde plein zaten de reizigers verhalen uit te wisselen onder het genot van allerlei lekkers. Op de bovenste etages de kleine openingen waar de vrouwen van de heer des huizes naar buiten mochten kijken.





16 *Mandawa Havelis*



Maloura



22 BIKANER JUNGARH FORT





24 *Bikaner Kamelen*





26 Jaisalmer Narayan Palace



28 Jaisalmer Het fort

Jaisalmer, ook wel gouden stad in de woestijn genoemd

30 Jaisalmer Het meer



een poort is gebouwd halverwege de 19de eeuw door een rijke vrouw van een overleden handelaar. Ze liet de poort bouwen zodat elke reiziger geld moest betalen om bij het meer te komen. De Maharadja vond dit geen goed plan want daarbij was ze belangrijker geworden als de hem.

32 Jaisalmer *sandduinen*



34 Jaisalmer Jain tempel



Het heilige beeld in het midden van de tempel



36 Jaisalmer havelis







40 Osian Tempel



42 Jodhpur Mehrangarh Fort





Huidige onderkomen van de Marahadja

44 Jodhpur Mehrangarh Fort





46 Jodhpur Mehrangarh Fort





48 *Jodhpur Jaswant Thada*

Fring Ranges

Surnana

Beselkawal
Rural

Einsar

15°
Bikaner Tejrasar

Li

Nokha

Dhaval

Nagar

Basim

Belima 29

Khajwana

Phulera

Dudu

Merta

Chachiyawas

Ajmer Shrinagar

Nieatabad

Beawar Bhinal

Masuda

Saharia

Sojal

15°
Rajput

112°
Rajput

158°
Rajput

Dhill 14

Tourist Destinations

Rohet Garh

Op weg voor een korte rit naar Rohet, waar het verblijf dit keer in het zomerverblijf is van de Maharadja. In de tuin genoten onder het genot van het geluid van de vogels van een kop koffie en gebak wat door het hotel wordt aangeboden. De avond bijzonder lekker luxe en vooral lekker genieten in een sfeervolle dakterras met een tent erop.

In de avond nog even genieten van een magic show wat door ze eenvoud zo geweldig was. Je zit op 2 meter afstand en in eens zijn er drie levende duiven. Werkelijk Fantastisch!

Vandaag vroeg op voor een safari voordat het warm wordt. Na een super lekker ontbijt daarna met een jeep die semi woestijn in helaoe is de gids een slechte chauffeur dus ik word door elkaar geschud als een cocktail in een blender. Na een pauw, wat kwaadels de zwart elegante hengende antilopen met zijn kudde te hebben gezien, even wat rust voor mijn ledematen. Daarna een brahma familie bezocht waar hun leefwijze wordt uitgelegd.

Rohet House, PWD Road, JODHPUR - 382 001
Phone: 02911 2431181 Fax: 02911 2649368 E-mail: rohethouse@datatone.in

10/550
National Park

19/551
Mathura

Een zwembad op een sprookjesachtige omgeving

52 Rohet hotel







Vandaag een lange rit naar Udiapur met een tussenstop bij Rankapur. Een grote bouwkerk aan de voet van de bergen. Het complex bestaat uit 3 tempels met 1 hele grote gewijd aan Krisna. Het gebouw is uit de 14de en 15de eeuw opgetrokken uit wit marmer met vele torens.







Het vlakke zandige landschap heeft eerst ruimte gemaakt voor een groen licht gloeiend landschap. De kamelen hebben plaatsgemaakt voor pak ezels, en de honden zijn ingенomen door de open. Terwijl de bergen overgaan en bovenop een berg nog even stoppen voor een lunch met een prachtig uitzicht, kunnen we de laatste kilometers met een vier bonas snelweg afleggen. Nog wat kudde schapen en quaten omzeilen komen we Udaipur aan.

Het is een stad wat wordt aangeduid als het Venetië van het Oosten. Dat is niet gelogen. Het ligt in en om 3 grote meren hoog in de bergen. Net al even in de buurt van het hotel rondgelopen, het is er heel mysterieus.

Morgen de stadtour om nog meer moois te bekijken. Met uitzicht op het stadspaleis waar een Bond film is opgenomen boven op het hotel gaat de zon onder. Nu in de rust met alle lichtjes van de stad onder me even lekker eten.

Udai Kothi
800 Chaur Pura, Udaipur 313001, India
+91-941-294-2399 | +91-982-652-9776
+91-941-294-0412 | book@udai-kothi.com | www.udai-kothi.com





62 Udiapur de stad







66 Udiapur stadspaleis





68

Udiapur stadspaleis





super klein tegelweg met spiegeltjes





74

Udaipur waterpaleis







We verlaten de hoge bergruggen van Udaipur en gaan via nog een hockige weg middels een tussen stop in twee kleine berghendorpen waarbij een toeristen bezochten. Het is een tempel in Eklingia en Naqqade wat tussen de twee dorps licht bij een bergmeer waarbij een schitterende oude tempel gewijd aan Shiva ligt gebouwd in 734 en herbouwd in 1473. Een prachtig tempel complex met veel detail werk in de uitgebouwde delen. Daarnaas levert het landschap verstandig voor vrachtwagen onderweg en ook veel constructie aan de weg onderweg en dus ook veel gekantelde vrachtwagens en ingedrukte auto's langs de kant van weg. De borden in het Engels aan de kant van de weg als 'Drive save today and live tomorrow' zeif genoeg.

No een korte rit van 3,5 uur komen we in een klein dorpje aan, met een nauwe straat in de kleurige lokale markt en een steile weg omhoog kom ik het paleis aan waar de maharadja van deze streek heeft gewoond. Deze familie was minder strijdlustig dus hebben ze hun geld en tijd gestoken in dit schitterende complex. Het hele complex met zijn vele gangen, binnenplaatsen en trappen is een museum op zich.



Deogarh Mahal, Deogarh, Distt. Rajsamand-313 331, Rajasthan
Phone: 0091-2904-252777, 253333 Fax: 0091-2904-252555
Email: deogarhmahal@rediffmail.com website: www.deogarhmahal.com





In Pushkar aangekomen en bij het hotel te zijn ingecheckt is het duidelijk dat het een plek is waar de toeristen komen. daarna achterop de motor de stad in gevreesd. Pushkar is een kleine stad wat als bedevaartsdoel plaats vooral om de Brahma tempel wordt bezocht. De tempel wat als vrijwel de enige tempel gewijd aan de oppergod is 2000 jaar oud, althans de grondvloer wordt door veel Indiërs tenminste 3 maal in hun leven bezocht. Blij een trouwerij, bij de geboorte van het eerste kind en bij het overlijden van hun vader. Verder verteld mijn gids hun het geloof in elkaar zit volgens de Hindoe. De zweerigheid van het feit dat je bloemen moet afgeven aan de priester die het zegende en weer terug gaf zodat je het bij de bedden kan geven. Een beetje te wazig voor mij. Wat wel indrukwekkend was de vele teksten uit steen gehouwen wat ik alle talen te lezen was. De oudste die ik tegenkom is van 1917.







Voor de middag inchecken in het hotel waar een vroegere strijdherr heeft gewoond. Het is gebouwd begin 19 de eeuw. In 1991 open gegaan als hotel met 6 kamers en in 2009 helemaal gerenoveerd en middels een nieuwe vleugel tot 12 kamers is uitgebreid. Een klein hotel dus. In de vond de bioscoop in geweest. Een monumentaal gebouw met veel steen. Het is een hele oude bioscoop. De film was wel aardig maar mijn ogen vielen dicht dus maar halverwege naar buiten gegaan, want mijn Hindi is nog niet zo goed dat ik het verhaal kon volgen.

De volgende dag een lange excursie. We rijden door de 17 eeuwse oranje binnenstad heen, wat met 7 dezerde toegangspoorten de oude complete oranje binnenstad huisvest. Via een korte stop bij het fantastische Mahoradja om al zijn vrouwen de mogelijkheid te bieden om naar buiten te kunnen kijken. Daarop langs het zonnes paleis wat midden in het meer licht, gaan we de bergen in naar Amber. Een plaats 15 km verderop het oude paleis gehuisvest van 12 generaties die na de 18 de eeuw naar Jaipur zijn verhuisd. Naast het paleis (op een andere bergtop) licht het fort waar de soldaten in gevestigd waren en was ook de toevluchtsoord voor de Koninklijke familie bij oorlog situaties.

Shahpura House



86 Jaipur *Paleis van de winden*





88 Jaipur Agra fort





Amber fort de huisvesting van Kuchwaha Rajputs van 1037 tot 1728. De bouw is in gang gezet door Man Singh I. Het fort wordt beschermd door een 8 km lange muur met een apparte vesting voor de soldaten. Deze is zichtbaar van het Amber fort.





92 **Jaipur** Agra fort







98 **Fatehpur Sikri vesting**



100 *Fatehpur Sikri vesting*





102 Fatehpur Sikri Moskee



104 Agra Taj Mahal



Vandaag heel vroeg, later vroeg ik me af waarom. Om 6:00 uur gaan we bij de ticket service van de Taj Mahal, die pas een half uur voor zonsopgang open gaat. 15 minuten later sta ik nog een keer in een rij van een half uur voor de beveiliging, die hun werk zeer serieus nemen.
Alleen een fotocamera mag je meenemen. Een fles water krijg je van hun samen met overschoenen voor op het marmeren gedeelte. Eenmaal binnen via de zij ingang, een van de drie ingangen kunnen de mooie tuinen en uit rood zandsteen opgetrokken gebouwen bewonderen. We komen eerst in de eerste poort met mooie tuin een rood zandsteen gebouwen met de machtige ingang aan de rechterzijde is. Al staande in het midden van het dit plein legt de gids uit dat alles in exacte rechte lijnen is gebouwd. Het geheel is in symmetrie van elkaar. Bij de tweede poort waarbij je nog steeds de Taj niet kunt zien bouwt de gids de spanning op door te vertellen dat de planning een half jaar heeft gekost en de bouw maar liefst 18 jaar met 20.000 werknemers.

HOTEL
Clarks Shiraz
54, Taj Road, Agra - 282001 India
E-mail: clarkshiraz@sancharmet.in











We bezochten door plaats waar Boedha het licht heeft gezien. De gids leidde me uit dat de prins uit Nepal alle 36 kenmerken had volgens de hindoe priesters dat deze jongen op 5 dagen na zijn geboorte iets bijzonders stond te wachten. Op 16 jarige leeftijd trouwde hij en bleef 5 jaar lang opgesloten in het kasteel van zijn vader wonen. Toch liet hij op een dag de kostel verlaten vanwege ziekte en rijk mensen tegen kwam. De vrouw die hij zich toen voerde was heel zo onervloek kon zijn. Hij reisde af naar Varanasi waar hij menig tijd samen met een 5 tal priesters, later discipelen het vroegdok probeerde te bewaarde middels meditatie van de hindoe goden. Op 23 jarige leeftijd bekeerde hij zich tot monnik.

In de avond aan de ganges rivier een bijeenkomst bijgewoond van 7 priesters. Met duizende mensen is het een spektakel wat niet in woorden is vast te leggen. De bollen, vierook en kaarsen maakt het een indruk zelfs bij mij.



114 Varanasi Hindoe gebed





116 Varanasi *ganges*



